

Brief aan leerkrachten

Beste leerkrachten

Ik kom jullie vandaag iets persoonlijks vertellen, vandaar dat ik zo zenuwachtig ben. Maar goed, soms moet je even op je tanden bijten en dapper zijn. Dat is wat ik nu ga doen.

Puberteit is moeilijk. Je vraagt je af wie je bent, wat voor jou belangrijk is, je worstelt met jezelf. Sommige leerlingen gaan zich dan een beetje opstandig gedragen of zien het nut van school niet meer in. Daar heb ik zelf nooit last van gehad, ik kom graag naar school, en dat is deels omdat ik hier kon ontsnappen aan identiteitsvragen die mij bezighielden. Maar ik zou het hier nog fijner vinden als ik mezelf zou kunnen zijn.

Soms moet je durven springen en kiezen voor wat jou gelukkig maakt. Dat is wat ik de afgelopen jaren steeds opnieuw gedaan heb en waar ik nu verder in wil gaan. Want puberteit is al helemaal niet leuk als het verkeerd voelt voor jou, als je je niet comfortabel voelt bij de labeltjes dat andere mensen op je plakken.

Sinds ik me de vraag ben gaan stellen wie ik nu eigenlijk echt ben, heb ik hier op school al fantastische hulp gekregen en volg ik ook buiten school een traject. Dit vertellen is daar nu de volgende stap in, omdat ik denk dat ik ondertussen een antwoord kan geven op die identiteitsvragen, omdat ik nu sterk genoeg in mijn schoenen sta om jullie dit stukje van mezelf te durven toevertrouwen en omdat ik ook gelukkiger ga zijn als ik dit met jullie deel.

Zodra je geboren bent, word je in een hokje geduwd. Voor mij was dat het hokje "meisje, zij/haar". Dat voelt de laatste jaren als een gevangenis, want dat ben ik helemaal niet. Ik voel mij beter als jongen. Dat betekent dat ik transgender ben en voortaan ook echt als man zal leven. Vanaf nu heet ik X en zou ik graag hebben dat jullie naar mij verwijzen met hij/hem. Morgen zal ik die boodschap ook zo naar de leerlingen brengen.

Als jullie je eens vergissen is dat niet erg, daar heb ik alle begrip voor. Als jullie op dit moment of na vandaag nog met vragen zitten over mij persoonlijk of transgender personen in het algemeen, stel ze gerust. Ik vind het absoluut niet erg om daarop te antwoorden, in tegendeel.

Ik kijk ernaar uit om vanaf morgen als X in jullie klas te zitten.

Bedankt voor het luisteren.

X